

Spegelns hemlighet

av Ewa Christina Johansson

Illustrationer Åsa Carlsson

**Det finns fler spännande
böcker om Ella:**

Tavlans hemlighet
Kortets hemlighet

Hegas

Innehåll

1. Början	11
2. Spegel, spegel på väggen där	16
3. Puts väck	22
4. Blanka Vinter	29
5. Välkommen in	37
6. Mord?	44
7. Brandfara	52
8. Men vad vill hon egentligen?	62
9. Den choklad-doppade munken	70
10. Groda	78
11. Jag vet vem Blankas mördare är	86
12. Att gapa efter mycket	93
13. Jag kan ha fel ibland –men inte nu	101

1. Början

Spegeln hängde i ett hörn.

Den var gammal och kantig. Jag kunde se halva mig när jag tittade i den. Guldramen var dammig och smutsig.

Det satt en röd lapp på spegeln. På den stod det att den kostade 100 kronor. Glaset var repigt och buckligt. När jag tittade i spegeln blev min bild konstig och förvriden. Jag såg inte ut som mig själv. Trots det kunde jag inte låta bli att stirra på den.

– Du ser ut som ett troll, sa Ida när hon gick förbi.

Hon var inte intresserad av spegeln. I stället hade hon fått syn på en stor låda med cd-skivor.

Jag sträckte ut handen mot spegeln. Bilden i glaset vred sig. Den liknade varken mig eller ett troll.

– Rör inte spegeln, Ella, ropade mamma från andra sidan lokalen. Den ser riktigt smutsig ut.

Vi var på loppmarknad. I en stor lagerlokal med betonggolv. Överallt fanns möbler, porslin, tavlor, trasiga kaffebryggare och en massa annat skräp.

Och så fanns det en spegel.

– Hm, sa jag.

Jag lade huvudet på sned för att se bättre. Svarta och grå skuggor bildade mönster. Det såg ut som ... en hand? Jag

gick närmare för att se bättre. Spegeln luktade konstigt. Lite som sot. Det stack i näsan. Men det stoppade mig inte.

Någonting sög tag i min rosa jacka. Jag drogs så nära spegeln att näsan slog i glaset.

– Aj!

Det kändes som om jag var på väg in i spegeln. In i glaset som var mjukt och märkligt varmt. Jag ville backa, men kunde inte. Benen rörde sig inte.

– Ella! Vad gör du? Jag sa att du skulle låta bli spegeln, sa mamma.

Jag ville säga att det inte var jag som rörde spegeln. Det var den som höll fast mig. Men jag kunde inte säga något. Allt ljud som kom ut var ett:

– Uff.